

PSALM 3



Ek het so bai - e vy - an - de, o Heer,
wat ook teen my in op-stand kom.
Van hul - le is daar bai - e wat be-weer:
Van God kom daar geen hulp vir hom.

2.

Maar U, o Heer, sal U oor my ontferm.

Sal ek my oor die vyand kwel?

Aan alle kante sal U my beskerm,

my eer en aansien weer herstel.

3.

**Ek weet U sal my, as ek roep, verhoor
hoog op u berg wat heilig is.**

**As ek gaan slaap dan rus ek onverstoer,
omdat ek by U veilig is.**

4.

Al kom tienduisend man van oral aan
by U bly ek nog onbevrees.

Kom dan nou, Here, om my by te staan;
ek sal by U beveilig wees.

5.

U het die vyand altyd nog verslaan;

die goddeloses is bestraf.

Ons is u volk, met wie dit goed sal gaan;

ons hulp kom van die Here af.